

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΔΚΤΗ 32 ΤΑΞ ΠΖΝ ΤΗΣ 10 ΦΕΒ 25

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Επαγγελματίες και Στρατεύσιμοι Οπλίτες, και πολιτικό προσωπικό της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

Παραδίδω σήμερα, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, τη Διοίκηση της Ταξιαρχίας και μετατίθεμαι στη Δνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ.

Χαιρετώ με βαθύτατο σεβασμό τις Πολεμικές Σημαίες των Μονάδων, και υποκλίνομαι ευλαβικά στους υπέρ Πίστewς και Πατρίδος Αθάνατους Πεσόντες, αλλά και τους νεκρούς κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρηνική περίοδο.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος και ευγνώμων που η Πατρίδα μου παραχώρησε το προνόμιο να σας διοικήσω. Είχα την ευκαιρία να διακρίνω για άλλη μία φορά, μεταξύ σας, τα ευγενή προτερήματα του Έλληνα.

Σάλπαρα με την ΑΡΓΩ, από τη Χαλκίδα, ως Λγος, πριν από 22 χρόνια, το 2003. Υπηρέτησα, άλλες 3 φορές στο Επιτελείο της Ταξιαρχίας, στην πόλη του Βόλου. Αγάπησα τη μεγάλη οικογένεια των Πεζοναυτών και τιμήθηκα σαν Ταξίαρχος από αυτήν. Και η οικογένειά αυτή με αντάμειψε πλουσιοπάροχα, με τις καλύτερες αναμνήσεις και με εξαιρετους φίλους. Σε λίγες ώρες, θα υποχρεωθώ να αφαιρέσω από τις στολές μου για πάντα, τα διακριτικά των Πεζοναυτών. Ως παρακαταθήκη σας αφήνω την ίδια προτροπή. Να αισθάνεστε πάντοτε έτσι προς κάθε πεζοναύτη. Σαν Οικογένεια. Στηρίξτε ο ένας τον άλλο παντού και πάντα.

Θα μου λείψουν, η προσπάθεια σας, η φιλότιμη επιμονή σας να φέρετε εις πέρας το έργο σας, αλλά και η εφευρετικότητα σας.

Χαλυβδώστε τη ψυχή, κλείνοντας μέσα σας την Ελλάδα. Φάρος οφείλει να είναι η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, και ΣΚΟΠΟΣ η διατήρηση της Τιμής και της Αξιοπρέπειας της Πατρίδας.

Σήμερα, στεκόμενος ενώπιόν σας, για τελευταία φορά ως Διοικητής της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, σας αποχαιρετώ με αγάπη και θαυμασμό γι' αυτό που κάνετε. Σας καμάρωσα και με συγκινήσατε.

Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ για την εργατικότητα και την προσπάθεια σας, όταν δεν ήμουν παρών για να σας βλέπω, και να σας ελέγχω. Όταν σηκωνόσασταν από τα χαράματα για να μεταφέρετε τα μέσα σας και να τα φορτώσετε στο λιμάνι. Όταν άνοιγε ο καταπέλτης του Α/Γ και προσπαθούσατε μέσα στο κρύο να βγάλετε τις λέμβους σας με οριακό κυματισμό στο πέλαγος. Όταν περπατούσατε με φόρτο μάχης για όλη τη νύχτα, προσπαθώντας να ολοκληρώσετε μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες σώματος και ψυχής του Πεζοναύτη.

Ευχαριστώ επίσης αυτούς, που με σοβαρότατα οικογενειακά προβλήματα, βαδίζουν το Γολγοθά τους, και εκτελούν το έργο τους με αξιοπρέπεια.

Εκείνους, που στην προσπάθεια τους να εκτελέσουν σωστά την άσκηση τους, τραυματίστηκαν.

Τους χειριστές των μηχανημάτων και των ειδικών οχημάτων, που συνέδραμαν στην εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας. Αλλά και τους οδηγούς, που παρά τον μεγάλο αριθμό κινήσεων, με επαγγελματισμό, μεριμνούσαν για την ασφάλεια του προσωπικού που μετέφεραν.

Να σας χαίρονται οι γονείς σας, οι σύζυγοί σας, τα παιδιά σας. Να σας τρέμουν οι εχθροί μας. Να μεταδίδεται πάντα σε αυτούς που σας αντικρίζουν, αυτό που σας τόνιζα στις παρελάσεις. Όταν σας βλέπουν από μακριά, να σας θαυμάζουν, όταν πλησιάζετε κοντά, να σας τρέμουν και όταν τους προσπερνάτε, να σας σέβονται. Να έχετε θάρρος, «ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ», όπως λέει και το έμβλημα της Ταξιαρχίας στο μπράτσο σας. Να είστε σεμνοί, ταπεινοί και να σας διακρίνουν τα έργα και όχι τα λόγια. Προσπάθησα να είμαι κοντά σας. Γιατί ήθελα να μπορώ να σας κοιτάζω κατάματα. Θα αισθάνομαι πραγματική και ειλικρινή χαρά για τις επιτυχίες σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα:

-Τον Υποδιοικητή μου, ο οποίος με στήριξε ουσιαστικά σε όλη αυτήν την πορεία, με μοναδική αφοσίωση και με συνεχείς προσπάθειες, ακόμα και στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, από την οποία είμαι σίγουρος ότι θα βγει δυνατός, ο ίδιος και η οικογένεια του.

- Τον Επιτελάρχη μου, οποίος χειρίστηκε με εξαιρετική ικανότητα τα ζητήματα του Επιτελείου. Που μου παρουσίαζε πάντα έργο αντάξιο του επιπέδου της θέσης μου, ξεκινώντας από ακατέργαστο προϊόν, καλύπτοντας τα κενά των Επιτελών με τις παρεμβάσεις του, και έχοντας άμεση απάντηση σε όποιο ερώτημα του απηύθυνα, αλλά και εισήγηση με προτεινόμενες λύσεις.

- Αμφότερους δε, για τις αμέτρητες ώρες εργασίας τους, που προσπάθησαν να με προστατέψουν από λάθη, αλλά κυρίως διότι αν και συμμαθητές, σεβάστηκαν πάντα ο ένας το έργο του άλλου και κράτησαν τις σωστές ισορροπίες.

- Τους Διοικητές των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων, του ΚΑΑΥ, τους Δντες των Στρατιωτικών Καταστημάτων και του ΒΝΣ, όπως και όλα τα στελέχη και τους στρατιώτες που, υποστήριξαν το έργο της Ταξιαρχίας, καθώς και το Πολιτικό Προσωπικό για την πολύτιμη συνεργασία, και την υπευθυνότητα που έδειξαν.

- Τους Δκτες των υπολοίπων Μονάδων της Φρουράς, τόσο του Στρατού, όσο και της ΠΑ, καθώς και των υπηρεσιών των Σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

- Τους δύο Υπασπιστές μου, για την αφοσίωση τους, αλλά και την καθημερινή ανοχή στις ιδιοτροπίες μου.

Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού για την ποιμαντική του καθοδήγηση και αρωγή. Τις πολιτικές αρχές, τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, την Περιφέρεια, τους Δήμους, την ΔΕΔΗΕ, τον Δκτη του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, και τις λοιπές κρατικές υπηρεσίες, για τη συνδρομή τους, αλλά και διότι, όλοι ανεξαιρέτως με σεβάστηκαν και έδειχναν πάντα την αναγνώριση στο πρόσωπο μου, με βάση τον βαθμό και τη ιδιότητα μου.

Ευχαριστώ την τοπική κοινωνία του Νομού Μαγνησίας, για τη στήριξή της. Τους δωρητές, και ιδιαίτερα την ΑΓΕΤ, αλλά τον κ. Καρακατσάνη για την ανιδιοτελή προσφορά του προς την Ταξιαρχία. Η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης του Βόλου, της Μαγνησίας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας. Αγάπησα αυτήν την πόλη και την υπηρέτησα 3 φορές, με δική μου πάντα επιθυμία.

Τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξκών Στρατού, τους Συλλόγους Εφέδρων Αξκών, αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους.

Τους πρώην Διοικητές και προϊσταμένους μου, που με γαλούχησαν και διαμόρφωσαν τον στρατιωτικό μου χαρακτήρα. Αλλά και τους εν αποστρατεία υφισταμένους μου, που με βοήθησαν. Ορισμένοι τους αποτέλεσαν πρότυπα για εμένα και δεν το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα, που κάποτε επέλεξα να τους μοιάσω. Σέβομαι δε αφάνταστα, όσους εξ αυτών με τιμούν με τη σημερινή τους παρουσία, ερχόμενοι μάλιστα από μακρινές αποστάσεις.

Ευχαριστώ τη σύζυγό μου και τα τρία μου παιδιά, για τη στήριξή τους, που ανέχτηκαν την απουσία μου, αλλά τους είμαι ευγνώμων διότι με βοήθησαν στο έργο μου.

Τελειώνοντας θέλω:

- Να ευχαριστήσω τον Θεό και την Υπέρμαχο Στρατηγό, που με αξίωσαν να διαβώ την πορεία μου μαζί σας, υγιής. Όποιες αποφάσεις πήρα, τις πήρα υγιώς σκεπτόμενος, για αυτό και φέρω ακέραια όλη την ευθύνη.

- Και να παρακαλέσω τον Αη Γιώργη, τον Αη Νικόλα και τους Αρχαγγέλους, να σας προστατεύουν και να σας φυλάνε στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Διότι βρίσκεσθε παντού. Παλεύοντας με τα κύματα, βουτώντας στον αέρα, και σκαρφαλώνοντας τις νύκτες στα βράχια του Αιγαίου.

Ο Θεός μαζί σας.

Στο νέο σας Διοικητή, τον καθ' όλα άξιο, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο Ταξίαρχο Ιωάννη Χρήστου, εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει από σήμερα. Στηρίξτε τον και

βοηθείστε τον με όλες σας τις δυνάμεις, για να πάτε τον μοναδικό αυτό Σχηματισμό του Στρατού μας και των Ειδικών Δυνάμεων, ακόμη ψηλότερα.

Μ' αυτές τις σκέψεις και αποχαιρετώντας σας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω οι Ειδικές Δυνάμεις!
Ζήτω η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ!

Ταξίαρχος Χρήστος Σπανίδης

κητής

Διοι